



Ouders van Verongelukte Kinderen

Kenny,

*Even in gedachten een visioen
Heel even ben je weer nabij
Even laat ik mijn tranen stromen
Nog even wil ik terug in de tijd
Samen met jou iets beleven.*

22 november 2006 ... 11 jaar geleden
Vergeten kunnen we niet, vergeten willen we niet

Praatwandeling 18 november 2017

Beste lotgenoten, tochtgenoten,

André en Frieda, papa en mama van Kenny (04/12/1992-22/11/2006), organiseren voor de 8^{ste} maal een praatwandeling in het mooie Pajottenland.

Deze zal plaatsvinden op **zaterdag 18 november 2017**. Wij verzamelen aan de parking van de Krijmerie in de Kasteelstraat 37 te 1750 **Lennik** om **13u30**.
Goede stapschoenen zijn aangewezen.

Na een tocht van iets meer dan 2 uur (met onderweg een korte pauze) worden we in Brasserie Land Van Gaasbeek verwacht voor een warme maaltijd (ter plaatse te kiezen en te betalen).

Niet-wandelaars zijn eveneens welkom om wat bij te praten en dit omstreeks 17u00.

Graag verwittigen ten laatste op 10/11/2017 via tel 053/43 02 81 of GSM 0474/86 63 05 of via mail: andre.mc.haegeman@gmail.com.

Wij hopen op jullie gewaardeerde aanwezigheid voor deze praatwandeling.

Groetjes,

André en Frieda
Ouders van Wendy, Kenny (+) en Davy.

Wegbeschrijving via E40: neem de afslag Ternat en sla links af op de N285 richting Edingen. Aan het grote kruispunt te Eizeringen sla linksaf naar de Ninnoofsesteenweg N8 richting Brussel. Na 2,1 km aan het 2de verkeerslicht sla rechtsaf richting Oude Schapenstraat te Lennik. Op het einde van de Oude Schapenstraat sla linksaf naar de Brusselsestraat op de N282. Na 1,6 km sla rechtsaf naar de Gaasbeekstraat. Op het einde van deze weg slaat u linksaf richting Donkerstraat. Deze straat gaat over in de Kasteelstraat en u vindt de café Oud Gaasbeek langs de linkerkant met de parking ernaast.

